



Beste Tuinhier-vrienden

Op donderdag 12 september 2024 zullen we samen de betoverende wereld van Pairi Daiza verkennen, waar we kunnen genieten van de prachtige natuur en exotische dieren.

Datum: 12 september 2024

Vertrek: om 8u00 aan O.C. De kleine Beer

Aankomst: om 19u00 terug aan O.C. De kleine Beer

Prijs leden: 82€/persoon en niet-leden: 90€/persoon

(inbegrepen: busreis, inkomticket, maaltijd met koffie/water en een fooi voor de chauffeur)

We zullen de dag beginnen met het ontdekken van de weelderige tuinen, gevolgd door een wandeling door de indrukwekkende habitats van dieren over de hele wereld.

Er is een geleide rondleiding voorzien van 1u30 in de voormiddag.

's Middags krijgen we er een maaltijd van ambachtelijke vol-au-vent met aardappelpuree, koffie of water en chocolademousse als dessert.

In de namiddag is er de mogelijkheid om het park vrij te bezoeken.

De terugreis wordt gestart om 17u en we voorzien om rond 19u terug aan te komen in Beernem.

Verwacht een dag vol avontuur, verwondering en vreugde!

Gelieve uiterlijk 26 augustus te bevestigen of je aanwezig zult zijn via

tuinhierbeernem@gmail.com of 050/780387 en 0470/88 06 29 (Eric), 09/3298067 (Kathy)

Het inschrijvingsgeld kan je betalen op het rekeningnummer BE55 7381 0215 2944 van Tuinhier Beernem met vermelding "Pairi Daiza 2024" met de naam(en) van de ingeschreven persoon(en).

De inschrijvingen zijn beperkt tot 50 personen.

Op een succesvolle reis!

Tuinhier groetjes

Uw Tuinhierbestuur

